

Παπαθανασίου Δημήτρης, Δεν υπάρχει....
Άρθρο στην εφημερίδα Ελεύθερος Τύπος.

ΔΙΑΣΧΙΖΟΝΤΑΣ ένα μεγάλο κομμάτι της Ελλάδας κατά την περίοδο των θερινών διακοπών, διαπίστωσα για ακόμη μία φορά πως –επιτρέψτε μου να χρησιμοποιήσω μια αγαπημένη έκφραση των πιτσιρικάδων- αυτή η χώρα δεν υπάρχει!

ΔΕΝ ΠΡΟΚΕΙΤΑΙ απλώς για μια ιδιαίτερης και σπάνιας ομορφιάς χώρα. Πρόκειται για κάτι μοναδικό στον πλανήτη. Τα νησιά μας, οι θάλασσές μας, οι ακτές μας, οι κάμποι μας και τα βουνά μας και ο τρόπος που αυτά συνδυάζονται είναι κάτι που δεν μπορείς να το συναντήσεις πουθενά αλλού στη Γη.

ΔΕΝ ΘΑ ΗΤΑΝ ΥΠΕΡΒΟΛΗ να πούμε πως αυτή η χώρα διαθέτει περισσότερες από 500 Μαγιόρκες και πάνω από 5 Ελβετίες. Οι Κυκλάδες, τα Δωδεκάνησα, η Κρήτη, τα νησιά του Ιονίου, η Χαλκιδική, ο Όλυμπος, η Πίνδος, τι να πρωτοαναφέρει κανείς.

ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ... Σε δυόμιση ώρες είσαι από την Αθήνα στον παγκόσμιο προορισμό, τη Μύκονο, σε τρεις ώρες είσαι στην κορυφή των θεών, τον Όλυμπο, και στους 20 βαθμούς Κελσίου και από εκεί σε μισή ώρα στους 40° και στην παραλία για βουτιές στις ωραιότερες θάλασσες του κόσμου.

ΟΙ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΙ και οι επιλογές που σου προσφέρει αυτό ο τόπος, χιλιάδες. Ο Κίσαβος και το Πήλιο με τα δέντρα να τα γλύφει το κύμα ή η άγρια ομορφιά της Μάνης που ανακατεύεται με την πέτρα, τους πύργους και τη θάλασσα. Όχι πείτε μου, πού αλλού στον πλανήτη μπορείς να βρεις αυτό το ζύμμα;

ΒΛΕΠΟΝΤΑΣ τα μαστιχόδεντρα στη Χίο, τους κρόκους στην Κοζάνη, τους ελαιώνες στην Κρήτη, τις καρυδιές στον Κίσαβο, τα καπνά στα οροπέδια του Ολύμπου, την ευφορία του Θεσσαλικού κάμπου, διαπίστωσα, επίσης, για ακόμη μία φορά, ότι αυτός ο τόπος εκτός από όμορφος είναι και ευλογημένος.

ΤΑ ΤΣΙΠΟΥΡΑ, οι ρακές, τα κρασιά, τα τυριά μας η κουζίνα μας, αυτή η πανδαισία των γεύσεων και των αρωμάτων δεν απαντάται επίσης σε καμιά χώρα του κόσμου. Καλοκαίρι με τη φέτα το καρπούζι στο ένα χέρι, τραγουδάει ο Σαββόπουλος κι εγώ σας ρωτάω: Υπάρχει κανείς που μπορεί να σκεφτεί αυτή την εικόνα σε χώρα άλλη από την Ελλάδα;

ΘΑ ΗΤΑΝ παράλειψη να μην αναφερθώ στα μνημεία μας, αλλά τι να πρωτοπώ; Αυτή δεν είναι χώρα, είναι ένας απέραντος αρχαιολογικός χώρος, ένα απέραντο μνημείο Πολιτισμού και Ιστορίας. Αυτή τη χώρα λοιπόν, αυτό το μοναδικό στολίδι του πλανήτη, αυτό τον σπάνιο θησαυρό, κατάφεραν να τη χρεοκοπήσουν. [......]Δεν υπάρχει.....

Καλό φθινόπωρο.